

# Een wereld staat in brand



**KARMA, DE MISSENDE SCHAKEL**

**EEN VEDA-VISIE UITGAVE**

## Symptomen van een gecrashte samenleving



De oorzaak van dit alles is te vinden in deze zwarte-doo's brochure.

Mensen staan ervan versteld hoe democratische maatschappijen van de ene op de andere dag aan zoveel verandering onderhevig kunnen zijn. Burgers van over de hele wereld komen samen om te protesteren tegen de ogenschijnlijke destructieve gang van zaken die ze als een dief in de nacht overvallen en verrast heeft. Het is alsof men op een ochtend, zonder enige voorafgaande waarschuwing, gewekt wordt door het geluid van kranen en bulldozers voor zijn deur. Dit lawaai blijkt dan afkomstig te zijn van machines van de afbraakfirma *Build Back Better*. Op navraag hoor je van hun medewerkers het volgende: *“Wij zijn gekomen om jullie woning even af te breken, om er een betere voor in de plaats te kunnen zetten.”* ... *“Pardon?!!”*

Oude Indiase boeken van wijsheid, de Veda's, hebben de huidige woelige tijd waarin wij leven reeds lang tevoren voorspeld. Zij voorspellen o.a. dat met de voortgang van dit tijdperk – het *Kali-yuga*, dat 5000 jaar geleden begonnen is – mensen niet meer zeker en gerust kunnen zijn over het lot van hun leven, hun familie, kinderen en bezittingen. Regeringsleiders zullen met het vorderen van de tijd nog maar weinig of niets doen voor het mentale, fysieke en spirituele welzijn van hun burgers.

Momenteel weten de meeste leiders niet eens meer wat het werkelijke doel van het leven is. Verdwaald dolen ze rond op de oceaan van het materiële bestaan, richten zich vooral op economische ontwikkeling en slepen de burgerij zo achter zich aan. Dat is tevens de reden waarom het gros van de mensheid ook in het duister tast over dit doel. Zoals het gezegde

luit: “*De blinden leiden de blinden en samen vallen zij in een put.*” Die duisternis en deze val begint zich gaandeweg steeds duidelijker af te tekenen tegen de horizon!

## **Hoop doet leven**

Voor veel mensen is de huidige situatie in de wereld een zeer verwarrende en veront- rustende zaak. Mensen voelen zich machteloos en hulpeloos. Velen gaan door ongeken- de traumatische ervaringen heen en hebben er slapeloze nachten van. Hoewel het einde hier- van nog niet direct in zicht is, is er toch hoop want ... er is altijd licht aan het einde van de tunnel. Intelligente mensen hebben door hun verstand te gebruiken en door de hiervoor ge- noemde oude boeken van wijsheid te bestuderen, diverse verhelderende verbanden weten te leggen. Hiermee hebben zij de diepere oorzaak van de huidige wereldproblematiek kunnen achterhalen, die zelfs door grote experts op allerlei gebied over het hoofd gezien is. Deze wijze mensen verklaren op duidelijke wijze wat er mis is en wat de huidige wereldproble- matiek echt veroorzaakt. Met hun exacte diagnose hebben zij voor ons een weg geopend naar een definitieve oplossing voor praktisch alle maatschappelijke wereldproblematiek. Wat hier volgt zijn hun bevindingen.

## **Onwetendheid als de grootste boosdoener!**

Als men van een verkeerd uitgangspunt uitgaat blijkt alles wat men hier verder op bouwt foutief te zijn. Zoals wanneer men van  $1 + 1 = 3$  uitgaat, alle verdere berekeningen een foutieve uitkomst hebben.

Degene die het fundamentele uitgangspunt van het leven niet kennen, verkeerd hebben of verwerpen en handelen zoals het henzelf uitkomt, kunnen hierdoor nooit succes, geluk en het hoogste doel van het menselijk bestaan bereiken” aldus het vedische boek van wijsheid, de *Bhagavad-gita* 16: 23.

Net als het leven twee basisaspecten kent – het materiële en het spirituele – zo zijn er ook bij elke gebeurtenis telkens twee aspecten betrokken:

1. de direct zichtbare uitwendige manifestatie van een gebeurtenis
2. de indirecte vaak onzichtbare of onderliggende oorzaak van een gebeurtenis

Om een bepaalde gebeurtenis volledig te kunnen begrijpen dient men met beide as- pecten rekening te houden; met de oorzaak en met het resultaat. Helaas wordt met het onderliggende oorzakelijke aspect maar al te vaak weinig of zelfs geen rekening gehouden. Dit gebeurt noch door politici, noch door de main-stream-media, noch via de informatie- stroom van alternatieve media en actualiteitenprogramma's zoals de diverse podcasts, die momenteel vooral op het internet sterk in opkomst en in trek zijn. Men houdt over het algemeen enkel rekening met het uitwendige van gebeurtenissen en gaat vaak uitgebreid in op elk waarneembaar detail. De onderliggende oorzaak blijft hierdoor voor de meeste mensen ongeweten. De corona-problematiek bijvoorbeeld en het huidige staatsbeleid is tot nu toe vooral uitwendig gepresenteerd geweest. Dit heeft sterk bijgedragen tot de algemene onzekerheid, angst en verwarring.

Die verwarring geldt trouwens voor de activisten die zich verzetten tegen de, volgens hen, vele onnodige en overdreven maatregelen, maar ook voor de anti-New Word Order-activisten. Zij trachten met hart en ziel te voorkomen dat de hele wereld al haar democratieën zal verliezen en onder de controle zal gaan vallen van slechts een handje vol elite. Volgens deze activisten heeft de rijkste elite het plan opgevat om de hele wereld binnen afzienbaar korte tijd in een technocratische dictatuur te veranderen (zie internet, Agenda 2030). Dit is volgens hen echter geen complot-theorie maar een weloverwogen plan van de meeste wereldleiders samen met de financieel rijkste mensen. Dit plan is door hen openlijk naar buiten gebracht en wordt momenteel verder en verder uitgevoerd. Zij zouden de corona-epidemie gesimuleerd hebben als een onderdeel van hun plan om absolute controle op de mensheid te krijgen. Dit moest als start dienen om hun doel te kunnen verwezenlijken namelijk, het creëren van een globale superstaat. Hierbij zullen de burgers in niets ontzien worden en naar voorbeeld van China, al hun democratische grondrechten, hun persoonlijke vrijheden en bezittingen kwijtraken. Een van hun 17 doelstellingen en basisuitgangspunten luidt: *“U zult niets bezitten en gelukkig zijn.”* Volgens de activisten zal deze kleine elite hiervan het meeste voordeel hebben. Deze elite zegt m.a.w.: *“Wij zullen alles bezitten en nog gelukkiger zijn!”*

## Wat houdt de wet van karma in?



*Attila de Hun (406 - 453). Hij kreeg van de mensen de bijnaam, de Gesel Gods – hij die door God gezonden is om ons te straffen voor onze zonden – voor ons afdwalen van het rechte pad. Caesar, Napoleon, Hitler, Mao, Stalin enz., hebben allen hun volk in het verleden in het verderf gestort. De huidige goddeloze leiders en de wereldbevolking kunnen momenteel in ditzelfde kader gezien worden.*

*“Het volk krijgt de leiders die het verdient.” Deze uitspraak van de Franse politicus, schrijver, filosoof, Joseph Le Maistre betekent dat de inwoners van een land, natie of volk uiteindelijk allemaal medeverantwoordelijk zijn voor het krijgen en hebben van goede of slechte leiders. Dit is gebaseerd op het gedrag van de mensen en resultaat van hun handelen, van hun goede of slechte karma.*

In de Indiase of vedische filosofie spreekt men over het begrip karma. Karma is een natuurkracht zoals het tijdprincipe of de zwaartekracht. Dit begrip komt op hetzelfde neer als onze wetenschappelijke wet van ‘oorzaak en gevolg,’ of ‘actie is reactie.’ De wet van karma verklaart dus dat iedere actie die verricht wordt een reactie tot gevolg heeft. Niemand kan zich aan de invloed van deze natuurwet onttrekken. Het corona-probleem is slechts het uitwendige resultaat – de karmische reactie op de negatieve handelingen van mensen en van de mensheid. Een belangrijk gegeven van die wet is, dat als wij andere wezens pijn en leed berokkenen, wij zowel individueel als collectief evenveel pijn en leed terugkrijgen; in het huidige lichaam of in volgende levensvormen (lichamen) die wij zullen aannemen. Dit gegeven geldt natuurlijk ook als wij goed doen voor andere levende wezens wat resulteert in persoonlijke en collectieve welvarendheid. Als we begrijpen hoe die wet van karma werkt en inzien dat geen enkel levend wezen hiervan vrijgesteld is, dan kunnen we gaan begrijpen dat de vee- en vleesindustrie, de slager op de hoek, de McDonalds enz. allen deel uitmaken van de huidige negatieve wereldproblematiek. Men zou eens moeten weten wat een afschuwelijk lijden er alleen al achter de muren van de slachterijen van de wereld plaatsvindt. Daar worden elk jaar letterlijk miljarden dieren op hypermoderne, computergestuurde productiebanden afgeslacht.

Wanneer men iets verder leest in deze brochure zal men al vlug tot het besef komen dat dit schrijven niet alleen betrekking heeft op de huidige corona en New World Order-problematiek, maar dat ze handelt over alle onrecht in het algemeen, van alle dag en alle tijden. Daarom is het zo belangrijk om bovenstaand probleem ook vanuit dit onderliggende aspect te benaderen. Zo kan men een zo volledig mogelijk beeld krijgen van wat er nu werkelijk op het wereldtoneel afspeelt. Wat vooral belangrijk is, is dat men hiermee op een effectieve manier, op zijn minst voor zichzelf en de directe naasten, iets aan het huidige probleem kan gaan doen, voordat men onder diverse karmische reacties bedolven raakt. In deze brochure hopen we die grondoorzaak zo duidelijk mogelijk te formuleren en een oplossing aan te reiken die toekomstige problemen en het daarbij komend leed kan voorkomen.

## **Protesteren zonder daarnaast aan de oorzaak te werken heeft weinig of geen zin**

Velen hebben de mond vol van de redeloosheid van de huidige leiders en politici die met hun buitenproportionele maatregelen, de goede vrede, het geluk, de gezondheid en de economie van de burgers in gedrang brengen. De werkelijkheid wil echter dat noch politici, noch burgers vrij zijn in hun handelen en in veel gevallen weinig of geen keus schijnen te hebben. Beiden handelen onder invloed van de onverbiddelijke wet van karma.

De oudste boeken van wijsheid in de wereld, de vedische geschriften uit India (de Veda's), leren ons wat hier precies mee bedoeld wordt. Daarin wordt karma veelvuldig besproken. Het begrip karma, omvat een van de vijf meest belangrijke onderdelen en principes van het leven in de stoffelijke wereld en heeft betrekking op letterlijk al onze handelingen. Het is een onontkoombare wet binnen het materiële bestaan, die van *actie is reactie*, van *oorzaak en gevolg*.

De Veda's verklaren dat er soms een bosbrand ontstaat wanneer er droge bamboestengels langs elkaar schuren. Door deze frictie kan vuur ontstaan, wat een heel bos in as kan leggen. De stengels zijn echter niet de werkelijke oorzaak van het vuur en de bosbrand. De ware onderliggende oorzaak is de wind. Die heeft de stengels langs elkaar laten schuren, waardoor uiteindelijk de brand ontstaan is. De stengels hebben slechts als instrument van de wind gefungeerd.

In het geval van de voorheen genoemde corona en New World Order-problematiek, lijken het politici te zijn die in wrijving zijn met grote groepen van de bevolking. Volgens de protesterende burgers zijn de politici de oorzaak en aanleiding van de maatschappelijke onrusten (de brand) en volgens de politici zijn het de burgers. De hoofdoorzaak van deze maatschappelijke brand is echter niet direct in een van beide kampen aan te wijzen. Het is de onzichtbare wind van het maatschappelijke collectieve karma dat hier werkzaam is. Het is de negatieve karmische reactionaire wind die hier de frictie en brand veroorzaakt. Die negatieve reacties worden echter wel gecreëerd door zowel het zich onschuldig wanende publiek als door de misleidende politici. Beiden partijen behoren tot de bamboestokken waartussen frictie en brand kan ontstaan. Beiden zijn in feite ook verantwoordelijk voor de creatie van de wind, die symbool staat voor het resultaat van het nationaal ofwel collectief negatief handelen. Het is dit negatieve karma van een land of volk – die de grondoorzaak is van die frictionerende wind en een volk onderling langs elkaar laat schuren.

De hoogste verantwoordelijkheid ligt echter bij de leiders van het volk. Wanneer zij geen kennis van zaken hebben over het waarachtige doel van het bestaan – hoe het leven naar behoren ingericht dient te worden – en zij mensen op het verkeerde been zetten door ze onjuiste adviezen en doelstellingen voor te houden, dan misleiden zij daarmee de samenleving. Door vele negatieve handelingen die in negatief karma resulteren wordt de sociaal maatschappelijke situatie krom getrokken en komt zij uiteindelijk ten val. Daarom dienen beide groepen, zowel de politici als de burgers, het juiste doel van het leven te kennen en dit oprecht na te streven. Zonder duidelijk doel en zingeving kan een menselijke samenleving niet naar behoren volwaardig functioneren. Daarom mogen volgens de Veda's personen die het doel van het leven niet kennen zichzelf nooit als leiders van andere mensen opwerpen, omdat dit hen tot bedriegers en hypocrieten maakt. Dit bedrog en deze hypocrisie is volgens de Veda's dan ook een van de hoofdoorzaken van het teloorgaan van de huidige samenleving, van de huidige generaties. Men zou als politiek leider of wie dan ook, na deze brochure gelezen te hebben kunnen beweren, dat men dit doel nu wel kent en zich daarom nu wel als gekwalificeerd leider mag opstellen. De Veda's zeggen: "Nee!" Je dient dit ook te bewijzen. Je realisaties, activiteiten en politieke agenda dienen daar als zodanig ook naar te verwijzen.

De burgers dienen daarnaast te beseffen dat politieke leiders net zoveel macht naar zich toe kunnen trekken en kunnen krijgen als hen van bovenaf wordt toegestaan; niets meer of minder. Als goddeloze leiders zoals Attila, Caesar en Hitler enz. burgers kunnen manipuleren, exploiteren en terroriseren, dan is dat omdat aan hen die macht van hogerhand gegeven wordt, vanwege de vele negatieve verdiensten van de burgers, vanwege hun negatief karma-saldo. De Veda's stellen in dit verband:

*“Onder alle eeuwigen is er een Allerhoogste Eeuwige die alle andere eeuwigen in stand houdt, al naar gelang hun doen en laten en de verdiensten die Hij daaraan toebedeeld.”*

*(Katha Upanisad 2. 2. 13)*

## **Doodeenvoudige ethiek: Alles wat leeft is beziel**

Wanneer mensen positief handelen door bijvoorbeeld anderen in nood te helpen, dan zullen de vruchten hiervan ook zoet en positief zijn. Als mensen negatief handelen, door andere levende wezens in moeilijkheden te brengen, door hen leed of pijn te geven, zullen de vruchten hiervan evenzo bitter zijn en negatief uitvallen. Men dient te beseffen dat niet alleen zielen in menselijke lichamen met respect behandeld dienen te worden maar dat ditzelfde geldt voor alle andere levende wezens, dus ook voor zielen in dieren, planten, bomen enz. Alles wat leeft, wat bewustzijn bezit en uitstraalt is beziel en kent daarom ook gevoelens van pijn of welbehagen. Bewustzijn is het symptoom van de aanwezigheid van de spirituele ziel, hoe hoog of laag dit bewustzijn ook moge zijn. Volgens vedische definitie is de ziel een atomisch klein bewust spiritueel deeltje van het volkomen geheel. In de materiële wereld waarin wij leven geldt daarom de natuurwet die stelt dat: *“Alle pijn, plezier of welbehagen dat andere levende wezens wordt aangedaan door de natuur evenredig zal worden beantwoord.”* Een ander gezegde hieromtrent luidt: *“Wie goed doet, goed ontmoet”* of *“Hij is zo goed, hij zal geen vlieg kwaad doen.”* Iemand wiens spirituele ogen geopend zijn door bovenzinnelijke kennis, realiseert daarom al vlug dat alles in het bestaan wordt bestuurd door een principe van volmaakte rechtvaardigheid.

## **Kennis is als licht en onwetendheid is als duisternis**

Waar licht is moet duisternis wijken. Het leven zelf en de huidige wereldproblematiek dienen mede in het licht van dit karma-principe en perspectief bekeken te worden om volledig begrepen te kunnen worden. Doet men dit niet dan is men gedwongen om al hetgeen wat er geweest is, de geschiedenis, in duisternis te zien, en wat er nog komen gaat, de toekomst, in angst te ondergaan.

Mensen dienen te beseffen dat de ellende die men tot nu toe gezien of ervaren heeft, enkel maar gaat toenemen. Oorlogen met daarbij komende vluchtelingenstromen, epidemieën, hongersnood, vrouwen- en kindermisbruik, het negeren van de noden van de ouderen in de samenleving enz. zullen allen steeds meer toenemen. Alsook de daarmee gepaard gaande werkeloosheid, ziekten en mentale stoornissen zoals burn-outs en diverse trauma's. Aardbevingen, stormen, overstromingen en diverse andere natuurrampen zullen evenzo de

mensheid achtervolgen. In diverse geschriften van de wereld staan al deze zaken aangeduid als de weeën die voorafgaan aan de geboorte van de grootste karmische ontlading die de mensheid gekend heeft, mits ze haar houding, haar koers niet 180° zal veranderen.

Verschillende oorzaken laten het negatief karma-saldo van de mensheid meer en meer toenemen. Op een bepaald moment moeten de verzadigde negatieve karma-wolken zich natuurlijkerwijs en in alle hevigheid ontladen, net zoals zware onweerswolken vol water zich ook moeten ontladen. Zo'n mega wolkbreuk zal de mensheid ongetwijfeld groot leed berokkenen. Een dergelijke grootscheepse *apocalyptische* ontlading is zich momenteel boven de hoofden van de mensheid geleidelijk aan het voltrekken. Het zijn de toenemende politieke machtsstrijd en spirituele duisternis (onwetendheid en angst) die het heldere zicht van de mensheid op deze realiteit vertroebelen.

De mensheid heeft zich laten verleiden en misleiden door super materialistisch ingestelde leiders die zich van de spirituele kant van het bestaan niets aantrekken. Over het algemeen zijn het goddeloze personen die zich als leiders van het volk hebben opgeworpen maar verder geen enkel begrip hebben van het wezenlijke doel van het bestaan, met name van het menselijke bestaan. Hierdoor is men gaan afwijken van belangrijke ethische normen en waarden die de maatschappij normaliter in evenwicht en op de juiste koers dienen te houden, zowel materieel als spiritueel. Het verlies van het menselijke gevoel van mededogen naar andere levende wezens toe, naar de zielen, is hier een duidelijk symptoom van. Een belangrijk principe van mededogen uit zich in o.a. de bijbelse regelgeving: *“Gij zult niet doden!”* Men dient zonder discriminatie respect en liefde te hebben voor al wat leeft. Het zich op goede wijze laten leiden of zich te laten misleiden, ligt nochtans binnen de verantwoordelijkheid van elk toerekeningsvatbaar persoon.

## Waar zal het allemaal naar toe leiden?

Alleen al in België werden er in 2021, volgens de dierenrechtenorganisatie GAIA, 850 miljoen dieren gedood. Over de hele wereld genomen zijn dat er elk jaar vele miljarden. Men is continu bezig met het op vaak gruwelijke wijze exploiteren en afslachten van ontelbare gezonde en weerloze dieren. De beroemde Russische schrijver Leo Tolstoj stelde:

*“Zolang er slachthuizen zijn, zullen er slagvelden zijn.”*

En een uitspraak van de muzikant en ex Beatle, Paul McCartney luidt:

*“Als de muren van slachthuizen van glas zouden zijn, zou iedereen vegetariër zijn.”*

Daarnaast worden er elk jaar wereldwijd ongeveer 50 miljoen ongeboren kinderen vermoord. Abortus wordt tegenwoordig vrijwel over de hele wereld als normaal beschouwd. Die kinderen worden door zuigapparaten stukgereten, met operatiemessen in moten gesneden en door bijtende chemische oplossingen verteerd. Door een steeds sneller groeiende wereldbevolking zullen daarom ook het aantal ongeboren kindermoorden en dierenmoorden evenredig toenemen. Het resultaat hiervan zal zijn dat, *als men niet snel de meest drastische maatregelen neemt, er in feite alleen nog maar een kernoorlog van kan komen* – als evenre-



dige revanche van moeder natuur. Het is een teken van grove naïviteit en onwetendheid te denken dat dit alles zonder enige gevolgen zal blijven. Wat er momenteel met de mensheid aan het gebeuren is mag voor velen onrechtvaardig lijken, maar voor hen die bovenzinnelijke kennis bezitten is dat beslist niet zo. Men is simpelweg aan het oogsten van hetgeen men gezaaid heeft, m.a.w.; aan het ontvangen hetgeen men verdient heeft. Alle pijn, het leed, de angst en de ellende, die men al die jaren andere levende wezens heeft aangedaan en men nog steeds aandoet, komt zoals een boemerang naar de mensheid teruggescheerd. De mens dient te beseffen dat de grondoorzaak van alle wereldse problematiek voortkomt uit het afdwalen van de realiteit, van bovengestelde spirituele principes van respect, mededogen en liefde voor al wat leeft.

Vanuit het inzicht van karma “*Zo ge zaait zult ge oogsten*” zal het intelligente mensen niet zijn ontgaan dat mensen momenteel steeds meer dezelfde behandeling ondergaan, als vele dieren. De dieren (het vee) komen meestal ook niet meer in de frisse buitenlucht en kunnen het zonlicht steeds minder aanschouwen. Hierbij kunnen wij denken aan de *lock-downs* wereldwijd waarbij mensen gevangen worden gezet in hun eigen land, stad, huis of woonkamer en hun bewegingsvrijheid steeds meer ontnomen wordt. Vele mensen worden tegenwoordig, net als vee, volgespoten met allerhande ongezonde zaken zoals: antibiotica, groeihormonen, diverse vaccins gen-therapie e.d. Koeien en ander vee krijgen verplicht een elektronisch oormerk, en vele mensen o.a. in Zweden, Australia en Amerika hebben inmiddels een elektronische chip onder de huid. Het wordt gepromoot onder het mom van veilig en gemakkelijk. Tegelijkertijd kan een kleine elite hen als moderne slaven controleren en besturen.

Meteen na hun geboorte worden jonge dieren van hun ouders gescheiden en geïsoleerd. Ook bij mensen kunnen ouders of grootouders vanwege o.a. quarantaine maatregelen hun jongeren of kleinkinderen niet meer ontmoeten en hun liefde en zorg niet meer met hen delen. Het zal dan ook niet lang meer duren – als de wereld in deze trend blijft voortgaan – dat mensen, net als de dieren, gedwongen zullen worden om van hun kinderen te scheiden. Bijvoorbeeld, wanneer zij hun kinderen niet willen laten vaccineren of als zij weigeren hun kinderen te laten indoctrineren op materialistisch ingestelde scholen. Een logisch gevolg van atheïstische zielloze en immorele doctrines zal zijn dat ook doorsnee bejaarde burgers niet meer van hun oude dag zullen mogen genieten. Onder het valse excuus van overbevolking, kunnen ze gedwongen worden om (zogezegd) plaats te maken voor de jongere generaties, door een vroegtijdige dood te ondergaan – via verplichte euthanasie. Vanuit staatswege zullen dan o.a. ouderen, geesteszieken enz., personen die voor de economie en de maatschappij niet rendabel meer zijn en niets meer kunnen opleveren, als waardeloos, als non-valide beschouwd worden. Net als het vee kunnen zij dan ook gedood en geruimd worden. Zo is het dood en verderf waar een ontzielde maatschappij op zal afsterven.

Tot nu toe mag dit allemaal wat negatief of overdreven klinken, toch is er niets nieuws onder de zon. Dit is hetgeen waar het, bij de totale ontkenning van de spirituele kant – de grondoorzaak – van al het leven, uiteindelijk op zal uitdraaien. Adolf Hitler had in zijn tijd al veel van de Amerikaanse eugenetica-beweging geleerd. Dit zou later de basis gaan

vormen van zijn T4-programma. *Action T4* was de codenaam van het verplichte euthanasie- en sterilisatieprogramma van Nazi-Duitsland. Dit programma werd op bevel van Hitler gestart in oktober 1939 en zou aan minstens 90.000 Duitse burgers het leven kosten. Het doel van dit programma was het behouden van de genetische zuiverheid van het Germaanse volk 'ras'. Ze hoopten die zuiverheid te kunnen bewerkstelligen door het systematisch uitmoorden van mensen die fysiek of geestelijk gehandicapt waren. Een argumentatie om tot euthanasie over te gaan en dit soort dodingen te rechtvaardigen was volgens hen, om op die manier het zinloze lijden en bestaan wat die mensen moesten ondergaan, te beëindigen. Dit werd door de Nazi-artsen gezien en voorgesteld als een daad van barmhartigheid, als een meest humane methode. Zij dachten hier een mooie doelstelling aan te geven maar vergaten in hun ijver dat deze manier van doden, door hen genadedood genoemd, net zo goed het vermoorden van mensen betekende.

Dit is echter het logische gevolg waar het uiteindelijk allemaal toe zal leiden, als men uitgaat van de onverantwoordelijke atheïstische ideologie die stelt dat er geen God bestaat. Dat de mensen en alle andere levende wezens slechts zielloze dingen zijn, opgebouwd uit chemische en fysische elementen wiens bestaan slechts berust op materie en toeval.

## Het fabeltje van de onschuldige burger (hamburger)



Vredesdemonstratie Den Haag met 550.000 deelnemers, 30 oktober 1983

In een krantje van de Hare Krishna gemeenschap, dat verspreid is op een anti-kernwapenbetoging in 1983 in Nederland, in Den Haag, staat een artikel dat voor vrijwel elke demonstratie tegen elke vorm van onrecht, geweld en uitbuiting van andere levende wezens gebruikt kan worden, in elke tijd en waar dan ook ter wereld. Hier volgt een kort uittreksel.

*“Het toppunt van hypocrisie! Men kan nog zoveel protestdemonstraties tegen kernwapens, oorlogen en geweld bijwonen; zolang men na afloop voor een portie gestoofd vlees, een hamburgertent, een frituur of restaurant blijft binnenwandelen, of na thuiskomst even een biefstuk, kip of vis in de pan mikt, zullen er aan het toenemende geweld en onrecht in de wereld en de blijvende dreiging van een algemene kernoorlog niets veranderen. Men kan natuurlijk opwerpen dat men zelf geen bloed aan de handen heeft en daarom ook geen schuld heeft. De regel die hier geldt is: ‘De heler heeft net zoveel schuld als de dief.’ Ook al doet iemand anders het slachtwerk en maakt die er zijn handen aan vuil; degenen die het vlees koopt, bereidt en eet is net zo schuldig aan het vergrijp. Evenzo zijn ook zij onderhavig aan de reacties, het negatieve karma en het lijden dat hieruit voortvloeit. De vraag ernaar, bepaalt immers het aantal dieren dat gedood wordt; het is een kwestie van vraag en aanbod. Het excuus: “Ik wist dit niet” wordt hierin niet aanvaard.” (Uit: Het fabeltje van de onschuldige burger.)*

Men dient niet de vergissing te begaan door te stellen dat bovenstaande verwijzing naar een kernoorlog iets van het verleden en daarom oud nieuws is. Oud nieuws is nochtans niet nutteloos, als je het maar in een passend nieuw kader steekt. Men dient te beseffen dat het gevaar van een totale kernoorlog nog steeds op de loer ligt. Over de hele wereld staan er vele duizenden met kernkoppen geladen raketten klaar om à la minuut afgeschoten te kunnen worden. Ook nu zijn er nog altijd diverse oorlogen en conflicten gaande, waarvan de een wat groter of kleiner dan de andere. Amerika en Rusland hebben samen alleen al meer dan 16000 van zulke ellendelingen in hun (graf)kelders klaarliggen. Hun ladingen zijn echter vele megatonnen groter dan de bommen die op Japan, Nagasaki en Hiroshima zijn afgeworpen. Bij hen vergeleken valt hun vernietigingskracht in het niet.

Natuurgeweld zoals: aardbevingen en landverschuivingen, orkanen, overstromingen, droogte, honger, epidemieën enz. lijken op het eerste gezicht natuurlijke fenomenen. Alleen worden echter hoofdzakelijk door negatieve menselijke activiteiten veroorzaakt. Dit is beslist geen fabeltje of menselijk verzinsel maar geeft blijk van de onontkoombare strenge wet van de stoffelijke natuur; de wet van karma. Of men dit nu weten wil of niet, men kan er doodeenvoudig niet omheen dat materie op zichzelf niets, maar dan ook werkelijk niets kan doen of aanrichten zonder de hulp van de spirituele energie, zonder de wilskracht en het bewustzijn van de ziel en de Superziel (God). *“Matter cannot move until it is touched by spirit.”* Daarom gaat er achter alle bewegingen in de wereld en de kosmos het bewustzijn van personen schuil.

De oprichter van de Indiase spirituele stroming, de ‘Hare Krishna beweging’ stelde in de zeventiger jaren het volgende:

*“Mensen die dieren doden en ze nodeloos leed berokkenen (zowel direct als indirect) – zoals dat in de vee-industrie en abattoirs gebeurt – zullen in hun volgend leven en nog vele levens erna op net zo’n manier om het leven worden gebracht. Voor dergelijke misdaad bestaat geen enkele verontschuldiging. Er zijn massa’s mensen die op deze manier hun eigen religieuze principes misvormen. De joods-christelijke geschriften zeggen duidelijk: “Gij zult niet doden.” Maar ondertussen geven zelfs de religieuze leiders zich, onder het uiten van allerlei excuses, over aan het doden en eten van dieren, terwijl ze gelijktijdig voor heilig willen doorgaan. Die spotternij en hypocrisie brengen mateloze rampspoed over de menselijke samenleving: daarom breken er regelmatig oorlogen uit. De mensenmassa’s trekken naar het slagveld en maken elkaar daar af. Nu hebben zij de kernbom uitgevonden, die er alleen maar op wacht om voor massavernietiging gebruikt te worden.”* (A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

De volgende bijbeltekst, genomen van dit dikke boek, dat vol staat met zaken die je wel en niet moet doen, begint op bladzijde 1 met de allereerste opdracht die God aan de mensheid gegeven heeft:

*En God zei: “Zie, Ik heb u lieden **al het zaadzaaiend kruid** gegeven dat op de ganse aarde is, **en al het geboomte waarin zaadzaaiende boomvrucht is, het is u tot spijsz (voedsel)**. Maar aan alle gedierte der aarde en alle gevogelte des hemels en alle kruipende gedierte op aarde, **waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijsz gegeven.**”* (Bijbel, Genesis 1: 29, 30. Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap)

Het vijfde gebod van de tien bijbelse geboden die Mozes van God kreeg luidt: *“Gij zult niet doden.”* (Exodus 20. 13)

Onderstaande tekst is van een van ‘s werelds beroemdste vegetariërs, George Bernard Shaw (1856-1950):

*“Wij bidden om wat helderheid,  
zodat wij het rechte pad kunnen begaan.  
De oorlog moe, verlaten wij de strijd –  
Terwijl wij lijk na lijk naar binnen slaan.”*

Omdat menselijk geweld aan dier en natuur steeds grovere vormen aanneemt, mag men bijgevolg verwachten dat leugenachtigheid, uitbuiting, machtsmisbruik, ziekten, terrorisme, oorlogsvoering en natuurgeweld, ook in evenredigheid zullen toenemen.

## **De weg naar vrede is een kwestie van de juiste (op)voeding!**

Het is opvallend dat veel gezondheidsproblemen door de mens zelf veroorzaakt worden. Dat men nooit hoort of leest van mensen die overleden of ziek zijn geworden aan de gevolgen van een tomatengriep, spinazie-pest of een dulle bloemkolen ziekte is toch wel verrassend, of niet soms? Virusbesmettingen gaan vaak samen met het eten van dieren. Hierbij denken wij aan: de vogelgriep, varkenspest, dulle koeien ziekte, salmonella-besmettingen, sars, covid, voedselvergiftiging enz. Wikipedia vermeldt het volgende:

*“De dioxinecrisis in België was een voedselverontreinigingsprobleem veroorzaakt door met pcb’s besmette dierlijke smeltvetten. Het was een voedselschandaal dat in het voorjaar van 1999 in België losbrak. Hierbij bleek dat giftige dioxines in de voedselketens terecht waren gekomen. Grote hoeveelheden kippen en zuivelproducten werden preventief uit de winkelrekken genomen, de aanvoer van kippen-, varkens- en rundvlees werd volkomen stilgelegd en de productie van vleeswaren, koekjes en pralines werd tijdelijk geheel stopgezet. Voor korte tijd werd hierdoor de consument geconfronteerd met lege winkelrekken. Daarnaast werden er bij die crisis 7 miljoen kippen en 60.000 varkens afgemaakt.”*

Een mensheid die het bestaan van God ontkent, Hem negeert en het verzaakt om haar verantwoordelijkheid aan Hem na te komen, die het bestaan van de ziel in zichzelf, zijn naasten en alle andere levende wezens ontkent, zal haar menselijkheid, haar zeden, moraal en mededogen verliezen. Geleidelijk zal zij tot dierlijk bewustzijn vervallen, waarbij over het algemeen alleen het recht van de sterkste geldt. Zoals Darwin dit stelde: *“De grote visen eten de kleinere.”* M.a.w. de rijken exploiteren de armen.

**Hou van dieren, maar niet op je bord, laat hun vlees waar het hoort. Want ... wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dit ook aan anderen niet! Vrede is een kwestie van ... bewust zijn!**

Atheïsten, ongelovigen, beschuldigen religies er soms van de oorzaak te zijn van oorlogen en geweld in de wereld. Voor degene die de wet van karma kennen is het zonneklaar wat de werkelijke oorzaak is van de huidige wereldproblematiek die de oorzaak van een toekomstige kernoorlog kan worden. Zij zijn ervan doordrongen hoe vruchteloos protestdemonstraties, officiële handtekeningenacties, bevrizingsakkoorden en zelfs presidentiële vredesonderhandelingen zijn, zolang de onderliggende oorzaak van het probleem niet begrepen en aangepakt wordt.

De werkelijke oorzaak achter oorlogen is te wijten aan onwetendheid, aan het handelen zonder kennis van zaken. Er hebben in de geschiedenis vele idealistische, politieke en economische oorlogen plaatsgevonden die hoegenaamd niets met religie te maken hadden – hoewel sommige individuen hun uiterste best deden om dit wel zo te laten lijken. Hoe dan ook, oorlogen, epidemieën, grote natuurrampen zoals aardbevingen, overstromingen, en tsunami’s enz. hebben allen te maken met negatief karma. De onderliggende oorzaak van het toenemen van de koortsachtige situatie die er heerst in de wereld is daarom te wijten aan het feit dat vrijwel alle wereldbewoners een gigantisch hoge karma-schuld hebben opgebouwd wat slechts tot rampspoed van het gruwelijkste soort kan leiden.

## **Ontlading van collectief negatief karma**

Onweerswolken moeten zich onvermijdelijk op een bepaald moment in de tijd ontladen. Huidige generaties hebben daarom getuige kunnen zijn van heftige natuurrampen. Om enkele recente te noemen:



De verwoestende kracht van water heeft in het verleden grote delen van onze wereldgeschiedenis uit het collectieve geheugen weggespoeld.

Op 11 maart 2011 vond er in Japan een zeebeving plaats met bijkomende tsunami en kernreactor-ramp als gevolg. **Volgens het Japans Meteorologisch Instituut ging het om een aardbeving van 9.0 op de schaal van Richter. Die aardbeving veroorzaakte daarna een enorme tsunami met o.a. een meltdown in de kerncentrale van Fukushima Daiichi. Bij die ramp verloren 18.500 mensen het leven.** De schade van dit alles is inmiddels opgelopen tot 300 biljoen dollar. Men is er nog dagelijks met vele mensen bezig om radioactieve bestanddelen op te ruimen. Volgens experts zal het naar schatting nog 40 jaar duren voordat alles definitief geruimd en gezuiverd is. Er waren op het moment van de ramp ongeveer 50 kerncentrales actief in Japan. Anno 2022 is dit aantal sterk gereduceerd tot nog maar vier.

## **Slechts grillen van de natuur, of misschien toch ... karma?**

Dierenactivisten zijn in Japan een ongeziene rechtszaak begonnen om de bloederige dolfijnslachting bij Taji, Japan, voorgoed een halt toe te roepen. Dat meldt de Britse krant *The Guardian*. Vissers slachten er jaarlijks honderden dolfijnen in de beruchte plaats, die ook wel de 'baai des doods' genoemd wordt. Daarmee overtreden ze volgens de organisaties 'Action For Dolphins' en 'Life Investigation Agency' de Japanse dierenwelzijnswetten. Dolfijnen behoren officieel niet tot de vis- maar tot de zoogdierensoort en genieten daarom een extra beschermde status.

Taji raakte in 2009 wereldwijd berucht door de Oscarwinnende documentaire 'The Cove' waarin de bloederige slachtpraktijken op met name dolfijnen worden toegelicht. Tij-

dens de jacht slaan vissers in hun boot met een hamer op metalen staven om de sonar van de dolfinen te desoriënteren en hen zo een baai in te drijven. Sommige dolfinen worden geselecteerd voor dolfinaria, terwijl de rest op de meest afschuwelijke wijze wordt afgeslacht. Het is echter niet alleen in Japan maar over de hele wereld, over alle kustlijnen dat er meedogenloze vispraktijken worden toegepast. Zo is er bijvoorbeeld in de speelfilm Stromboli – (ook bekend als Stromboli, Land of God) een Italiaans, Amerikaanse speelfilm uit 1950 van Roberto Rossellini met Ingrid Bergman in de hoofdrol – te zien hoe stoere Italiaanse vissers een school tonijnen met boten en netten omsingelen, die ze hierna op de meest meedogenloze manier met grote pikhaken aanslaan, om ze zo op het droge te trekken (zie Wikipedia). Dit soort horrorpraktijken roept niet alleen walging op bij gevoelige mensen maar ook bij moeder natuur wekt dit extreme gevoelens van ongenoegen op. Het is o.a. om die reden dat kustlijnen door haar soms zwaar aangepakt worden.

## **Wanneer de zee zich wreekt**

Zeven jaar voor de Fukushima ramp, op zondag 26 december 2004, vond er op een diepte van 30 km, een zeer zware onderzeese aardbeving plaats in de Indische Oceaan. Deze gaf 9.3 aan op de schaal van Richter en veroorzaakte eveneens een enorme tsunami. Dieloedgolven hadden een grote invloed omdat ze zich met grote snelheid in verschillende richtingen over de Indische Oceaan verspreidden. De golven bereikten de rondom gelegen landen en richtten overall enorme schade en vernielingen aan. Hierdoor waren er 230.000 doden, meer dan 100.000 gewonden en velen verloren hun werk, huis en haard. Die catastrofe wordt gezien als een van de ergste natuurrampen in de recente geschiedenis. De meeste slachtoffers vielen in het noorden van Indonesië, waar het epicentrum van de beving gelegen was. Er werd geschat dat ruim 30 miljoen mensen op de een of andere manier het slachtoffer werden van deze zeebeving.

Door haar afwijkende mentaliteit en gedrag wekt de mensheid groot ongenoegen op bij moeder aarde, wat zich manifesteert in een toename van extreme weersomstandigheden en steeds heviger wordende aard- en zeebevingen. De wereld wordt zo meer en meer geteisterd door allerlei natuurrampen. Dit is een van de manieren van moeder aarde om zich van haar belagers te ontdoen of te straffen. Om hier een statistisch voorbeeld van te geven: tot 1900 verdubbelde het aantal tsunami's zich elke 100 jaar. Van 1900 tot 1950 verdubbelde dit elke 25 jaar. Van 1950 tot 2018 elke dertien maanden. De toekomstige verwachtingen zijn dat dergelijke verdubbelingen elke 12 uur zullen plaatsvinden. Dit zou erop kunnen wijzen dat wij een toekomst van een onstabiele planeet tegemoet gaan, waarbij de aarde constant beeft, zoals bij een persoon met hevige koorts (van: *The Scary Future of America* 2019-2020).

## **Een voorbeeld van instant-karma: het hele Nepalese koningshuis uitgemoord**

Op het Gadhimai Tempel complex van Bariyarpur, ongeveer 160 km ten zuiden van Kathmandu, de hoofdstad van Nepal, wordt om de vijf jaar het eeuwenoude Gadhimai



Gadhimai festival Nepal. Het meest bloederige en wrede slachtoffer-festival in de wereld.

festival van de Madheshi mensen gehouden. Dit festival omvat een van de grootste, wreedste en meest bloederige offerrituelen van de wereld. Het betreft een barbaarse slachtpartij van ongeziene omvang en aard, van het letterlijk vermoorden van honderden en duizenden dieren tegelijk. Er worden dan o.a.: kippen, eenden, varkens, geiten, ratten, en mannelijke waterbuffels op gruwelijke wijze geslacht en geofferd. Deze worden onder andere onder het toezicht van een grootschalig publiek met grote kapmessen tot aan de dood bewerkt – letterlijk levend aan stukken gehakt. Het leed dat die dieren moeten ondergaan is onbeschrijflijk. Het doel van deze onmenselijke wreedheid is het zogenaamd plezier en vereren van de godin Gadhimai, zuster van de godin Kali. Het festival is eens in de vijf jaar, duurt een maand en begint in november. Tijdens het festival van 2009 werden er op die wijze zo'n 250.000 dieren afgeslacht. Die rituele moorden worden door meer dan 200 mensen uitgevoerd in diverse slachthuizen en slachtvelden in de buurt van de tempel.

Door anti-campagnes is er in juli 2015 een verbod gekomen vanuit de autoriteiten van Nepal, maar in 2019 werd hier helaas geen gehoor aan gegeven en werden slechts op een dag toch nog meer dan 4000 dieren het slachtoffer. Men werkt aan algehele stopzetting van wat 260 jaar lang een ongefundeerde traditie was. Men wil fruitofferingen invoeren als vervanging.

## Karmische revanche

De Veda's stellen dat de koning, president of welke leider dan ook voor een zesde deel in het positieve en negatieve nationale karma van zijn volk. Een aantal jaren geleden wacht-



te voor het hele Nepalese koningshuis, voor de hele koninklijke familie, een dergelijk bloediger lot als karmische represaille. Wikipedia doet verslag van die gruwelijke gebeurtenis:

*”Dit koninklijk bloedbad, deze slachtpartij, vond plaats op 1 juni 2001, in het Narayanhity Koninklijk Paleis, de toenmalige woonplaats van de Nepalese monarchie. De troonopvolger, prins Dipendra heeft daar toen in gedrogeerde staat, gewapend met een MP5, SPAS12 en een M16, negen leden gedood van het koninklijk gezin – zijn eigen familieleden. Onder de doden waren koning Birendra en koningin Aishvarya van Nepal. Prins Dipendra schoot hierna zichzelf neer en terwijl hij in coma lag vanwege zijn verwondingen werd hij, na de dood van zijn vader, als rechtmatige troonopvolger, de nieuwe koning van Nepal. Hij overleed echter drie dagen na het bloedbad aan zijn verwondingen.”*

Ook de aardbevingen van Nepal in mei 2015, waarbij slechts in enkele seconden – door ineens stortende gebouwen, bruggen en wegen – plotseling vele duizenden Nepalezen gedood werden of gewond raakten en dakloos werden, is ook een duidelijk voorbeeld van zo’n ontlading van opgehoopt collectief negatief karma.

Men zou kunnen stellen dat zulke gebeurtenissen niet met elkaar in verband gebracht mogen worden. Een teken van intelligentie betekent echter dat men juist wel verbanden weet te leggen tussen de bovenstaande gebeurtenissen en de handelingen van mensen. Hiermee legt men zowel de oorzaak als het gevolg van die gebeurtenissen bloot. Met de hulp van transcendentale kennis – onder meer van de wet van karma – kan men onderliggende oorzaken bepalen en toekomstige problemen voorkomen.

Het is de gewoonste zaak van de wereld dat, wanneer er een vliegtuigramp heeft plaatsgevonden, men op zoek gaat naar de oorzaak hiervan – naar de zwarte doos, die hier opheldering over kan geven. Men blijft net zolang zoeken totdat men die doos gevonden heeft. Wanneer er echter een natuurramp heeft plaatsgevonden, heeft men de neiging dit blindelings te aanvaarden als een van de grillen van moeder natuur. Men denkt er niet aan om op zoek te gaan naar een dieperliggende oorzaak – naar het hoe en waarom van die gebeurtenis, waardoor men in onwetendheid blijft. Wetenschap betekent echter dat men weet wat de initiële reden of handeling is geweest die een bepaalde beweging in de stoffelijke natuur veroorzaakt heeft! Men dient te weten dat aan elke reactieve gebeurtenis altijd een actieve gebeurtenis vooraf gaat. Alles wat in de materiële/stoffelijke wereld beweegt wordt teweeg gebracht en kan ook alleen maar bewegen dankzij de inmenging van bewustzijn, de wilskracht en vermogens van personen, van zielen. Nogmaals: *“Matter cannot move until it’s touched by spirit.”* Wanneer een deur vanzelf lijkt te bewegen stelt men al vlug: *“Het spookt hier!”* Men weet dat deuren niet vanuit zichzelf bewegen of opengaan. Vaak komt men er dan achter dat het de wind of een kat was die de deur in beweging zette.

Mensen dienen te leren inzien hoe zij zelf de veroorzakers zijn van problemen, hoe ze die kunnen oplossen en nog beter, kunnen voorkomen. Ze dienen bewust te worden van hun verantwoordelijkheid, door zich te laten informeren over bovenstaande principes. Zonder bewust te worden van de wet van karma blijft protesteren enz. dweilen met de kraan open.

# Neutralisatie van negatieve karma-schuld, de pijnloze oplossing van het probleem

Het doel van deze brochure is geenszins mensen bang te maken, maar eerder wakker te maken voor de realiteit van het leven. Angst is er al meer dan genoeg. Het streven is de mensen enigszins tot inzicht en inkeer te brengen. Men dient te realiseren dat al het negatieve wat er momenteel in de wereld gebeurt, en het nog veel meer wat er te gebeuren staat, als wij hier niets aan doen, berust op onze eigen negatieve daden. Wij dienen te realiseren dat het leven, zowel collectief als individueel, bestaat uit een aaneenschakeling van acties en reacties. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor al het opgebouwde karma. Het is daarom belangrijk dat het ook de mensen zijn die het nodige dienen te doen, om de negatieve gevolgen van hun acties te kunnen ontlopen, door het negatieve karma te neutraliseren. Dit geldt zowel voor het individuele alsook het collectieve karma. Velen realiseren zich niet dat er vanwege langdurige wanpraktijken van de huidige mensheid verschrikkelijke reacties te wachten staan. Dit negatief karma-saldo hangt momenteel als het zwaard van Damocles boven de hoofden van de wereldbevolking; als een dreigend onweer dat elk moment in alle hevigheid kan losbarsten. De mensheid zelf heeft er voor gezorgd dat de instrumentaria voor *operatie ontlading* reeds klaar liggen. Dit o.a. in de vorm van vele duizenden atoombommen, gecreëerd door zeer slimme kern-koppen, om hier uiteindelijk een afrekening mee te kunnen bewerkstelligen. Dit apocalyptische toekomstbeeld is beslist niet overdreven en staat de mensheid ongetwijfeld te wachten als zij niet serieus aanstalten maakt om zich van die negatieve schuld te ontdoen.

## Mantra's en de kracht van het geluid

Volgens de Veda's is de geheel neutraliserende oplossing voor de huidige negatieve situatie van het Kali-tijdperk waarin wij leven, de sankirtan-beweging van Sri Caitanya Mahaprabhu. Volgens de Veda's is er geen andere oplossing voor de tsunami van onwetendheid, van onenigheid en hypocrisie waar de mensheid momenteel onder bedolven is! Diepe illusie en demonische krachten hebben de mensheid momenteel in haar greep. De vedische teksten van India verklaren nochtans dat die situatie niet hopeloos hoeft te zijn. Subtiële karmische vernietigingskrachten die de mensheid momenteel bedreigen kunnen teniet gedaan worden gedaan door meer krachtiger tegenenergieën die bovennatuurlijk van aard zijn. Deze energieën, die zelfs krachtiger zijn dan vele kernbommen tezamen, zijn samengebald in bepaalde vedische mantra's (spreuken of klankcombinaties). Indien op de juiste wijze ten gehore gebracht manifesteren die klankvibraties zich op wonderbaarlijke wijze via de ether en kan men het effect hiervan direct gewaarworden, zowel op subtiel als grofstoffelijk niveau. Die vibraties zijn in staat om alle karmische vernietigingskrachten te neutraliseren en zo op de meest subtiële wijze de rust in zowel onze geest als in de mensheid te laten wederkeren.

De vedische visie is dat al het bestaande is opgebouwd uit geluidstrillingen. In de Veda's staat: "*Door Zijn woord kwam het universum tot stand.*" (*Brihad Ananyaka Upanishad* 1.2.4.) Er staat ook dat men zijn uiteindelijke bevrijding uit de materiële wereld d.m.v. geluid, door mantra kan realiseren. De oerklank 'om' of 'aum' wordt ook *Shabda Brahman*

genoemd – God in woord, in geluid. In de Bijbel staat: “*In den beginne was het woord en het woord was God [...]*” (John 1.1).

Kronieken van landen divers als India, Egypte en Ierland spreken over een tijd waarbij de geluidsvibraties, die aan het fundament van ons universum liggen, door yogi’s en spirituele experts benut werden voor het algemeen welzijn van de mensheid. In de *Bhagavad-gita* wordt de ether, het element dat de geluidsgolven draagt, als een van de vijf basiselementen genoemd van waaruit onze hele kosmos is opgebouwd namelijk: aarde, water, vuur, lucht en ether. Van die vijf is ether het meest subtiele element.

In die vroegere tijden werd geluid voor zowel spirituele als materiële doeleinden en voor zowel medische als militaire doeleinden aangewend. Het is algemeen bekend dat geluid, met name muziek, onze emoties sterk kan beïnvloeden en in sommige gevallen op zowel fysiek als mentaal niveau een geneeskrachtige werking bezit. Geluid, muziek, wordt ook voor vele functies aangewend om de juiste emoties en sfeer op te roepen of te ondersteunen. Een cinemavoortelling zonder geluid, zonder spraak en muziek, is voor de huidige generaties iets onvoorstelbaars.

Geluidsgolven hebben een heel indringende werking op zowel grove als subtiele materie. Drie manieren waarop geluidsgolven op materie kunnen inwerken zijn reflectie, breken en diffractie. Reflectie treedt op wanneer geluidsgolven terugkaatsen van een oppervlak waar ze niet doorheen kunnen gaan. Hierbij kunnen wij dan denken aan het echo-effect. Het breken duidt hier op het doorbreken van de samenhang van materie. Soldaten bijvoorbeeld marcheren ongelijk op een brug omdat anders de geluidsvibratie van hun voetstappen op het materiaal van de brug kan inwerken met breuken of ineenstorting tot gevolg. Ook de vibratie van een hoge stem, die de trillingsfrequentie van kristal aanhoudt, kan het kristalglas breken. Diffractie bij geluid is het afbuigen van geluidsgolven door interactie met andere geluidsgolven bijvoorbeeld storende geluidsgolven, van voorbijrijdende auto’s, met andere geluidsgolven afbuigen naar boven. (uit o.a.: *Sonic Spirituality*, door Steven Rosen [www.sjrosen.com](http://www.sjrosen.com))

Het oprecht chanten van de namen van God werkt zoals een smeekbede van een misdadiger aan een koning, voor volkomen gratie van een zware straf. Het is de meest effectieve afrekeningsmethode en ook de meest effectieve manier om zich te ontdoen van alle stoffelijke schulden en onzuiverheden. In voorgaande levens hebben wij ontelbare levende wezens, wetend dan wel onwetend, veel leed bezorgd en tekort gedaan. De vedische teksten maar ook andere geschriften van de wereld leren ons dat Gods namen in niets verschillen van Hemzelf en daarom direct de allerhoogste macht belichamen. Als iemand daarom de Heilige Namen van God oprecht en in de juiste gemoedsgesteldheid, met kennis, vertrouwen en spijt laat opklinken, kan men van alle negatieve karmische reacties van dit en voorgaande levens in onwetendheid verlost worden. Heer Krishna stelt omtrent dit gegeven in de *Bhagavad-gita*:

“*O Arjuna [...] geef je over aan Mij, aan Mijn instructies.  
Ik zal je bevrijden van de terugslagen van al je zonden. Vrees niet!*” (Bg. 18: 66)

Het chanten van Gods heilige namen is het zuiveringsproces bij uitstek. Het wordt in alle geopenbaarde geschriften van de wereld aanbevolen. Momenteel worden overal in de wereld namen van God gechant. Iedereen is er vrij in om namen van God, waar en wanneer dan ook aan te roepen. Daar bestaan geen vaste regels voor. Wat voor geautoriseerde naam van God en van welk geopenbaard geschrift of religie men dan ook aanvaardt, zij het Jahwe, Abba, Jehova, Adonai, Allah, Krishna of Rama, alle geschriften van de wereld raden ons aan om die namen aan te roepen.

Hoewel maar weinigen in het Westen hier bewust van zijn, baant de traditie van dit chanten van Gods namen zich een weg over de hele wereld. Dergelijke zuiverende activiteiten in combinatie met praktische ethische en sociale hervormingen bieden ons nog enige hoop op wereldvrede. Deze vrede zal echter onmogelijk kunnen worden gerealiseerd als mensen maar niet kunnen begrijpen dat de oorzaak van het probleem in hun eigen hart zit. Daarom kan alleen de hulp van bovenaf, van God, d.m.v. het aanroepen van Zijn heilige namen en het vernemen van kennis van de Absolute Waarheid – zoals die o.a. beschreven wordt in de *Bhagavad-gita* en het *Srimad-Bhagavatam* – de mensheid nog behoeden voor een catastrofe van ongeziene omvang. Gods Wezen is volkomen zuiver en spiritueel en Zijn heilige namen zijn daarom ook alzuiverend en boven alle wereldse dualiteit verheven. Nogmaals, de Veda's bieden ons een mantra aan – bestaande uit drie heilige namen van God in het Sanskriet – die zeer effectief is voor het ijzeren tijdperk waarin wij nu leven en die klinkt als volgt:

***Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare  
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare***



***Sankirtan yajna:*** Het gezamenlijk chanten (zingen) van Gods heilige namen, zoals dit 500 jaar geleden gepropageerd werd door de Goddelijke Avatar van Sri Krishna – Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu – ook wel de Gouden Avatar genoemd. Dit offer van het chanten van Gods namen laat o.a. al het negatieve karma als sneeuw voor de zon verdwijnen. Volgens de geschriften kan het nederig aanroepen van Gods namen de ziel direct in contact brengen met de Alzuiverende, met God Zelf, en haar volkomen bevrijden van alle vormen van karma en bijgevolg leed. Dit offer zal zowel onszelf als de mensheid volkomen zegenen.

Volgens de geschriften is bovenstaande *mantra* de meest krachtige van alle *mantra*'s en wordt daarom de *maha-mantra* genoemd. Het is de koning van alle *mantra*'s, omdat het de potentie omvat van alle andere vedische *mantra*'s. De *mantra* is opgebouwd uit drie essentiële namen van God: Hare, Krishna en Rama.

- Hare – vertegenwoordigt Gods vrouwelijk aspect en oneindige liefdesvermogen
- Krishna – betekent – God de Allermooiste en Alaantrekkelijke
- Rama – God, de Bron van alle vreugde

De lopende vertaling is:

*“O liefdesenergie van de Heer (Hare), O alaantrekkelijke Heer (Krishna),  
O Bron van alle vreugde (Rama), sta mij alstublieft toe U liefdevol te dienen.”*

Gods meest vertrouwelijke toegewijden geven Hem namen naar gelang Zijn oneindige kwaliteiten alsook Zijn oneindige activiteiten; men kan hier geen limiet aan stellen. Zo bestaat er in het Hindoeïsme een geschrift genaamd de *Visnu sahasra nama*, de duizend namen van Visnu (God, de Allerhoogste Bestuurder) en in de Islam zijn er de 99 schone namen van Allah enz. Het reciteren of zingen van Gods namen kan zowel individueel als collectief gebeuren.

Het collectief ofwel samen chanten/zingen (sankirtan-yajna) in grote of kleine groepen en eventueel met begeleiding van muziekinstrumenten, wordt beschreven als de meest effectieve en beste vorm van religie voor het huidige Kali-tijdperk. San heeft betrekking op samen, kirtan op verering en yajna op het brengen van een offer. Speciaal in dit tijdperk is het de meest effectieve manier om gezuiverd te raken van alle stoffelijke smetten die wij hebben opgedaan tijdens ons lange verblijf in de materiële wereld. De boodschap is daarom: “Chant Gods Namen en zondig niet meer.”

Ook daarom wordt een vegetarisch dieet sterk aanbevolen. Het ontnemen van het leven van anderen is een van de grootste overtredingen tegenover andere levende wezens. Naast het onnodig doden van dieren is abortus een van de grootste misdaden die een mens kan begaan. Om abortus en het daarmee samengaande zwaar belastende karma te voorkomen, raden de Veda's ons aan om alleen binnen een huwelijk verantwoordelijk en bewust met seksualiteit om te gaan; voor het stichten van een gezin. Om het bewustzijn zuiver en hoog te houden raden de Veda's ook aan om geen geestbedwelmende middelen te gebruiken zoals alcohol en drugs en zich niet in te laten met gok- en kansspelen en speculeren. Men dient zich daarentegen bezig te houden met positieve activiteiten voor innerlijke groei. Spirituele ledigheid is als een draaikolk die de ziel steeds dieper de materiële modder intrekt. Daarom is het beter iets te doen waar je nu meteen, in dit leven en het leven erna de vruchten van kan plukken. Chant Gods namen en wees gelukkig.

## **Reïncarnatie, de wetenschap van de transmigratie van de ziel**

Is er eigenlijk wel leven na de dood? Er blijken tijden aangebroken te zijn die het noodzakelijk maken om die vraag nog eens opnieuw, maar dan op een andere manier te stellen:

*“Is er eigenlijk wel dood na dit leven? Leven wij uiteindelijk niet allemaal slechts eenmaal, maar dan voor eeuwig?!”*

Sommige mensen zeggen dat zij niet in een leven na de dood geloven, “dood is dood” stellen ze. Meestal zijn dit juist de mensen die zichzelf nooit de tijd gegund hebben om dit eens serieus te onderzoeken. Dat is dan ook de reden waarom zij er met een dooddoener makkelijk vanaf trachten te komen. Men zou verwachten dat mensen met gezond verstand begrijpen dat het een oneindig groot verschil uitmaakt of men maar één keer of eeuwig leeft. Men dient te begrijpen dat tijd uittrekken voor een onderzoek naar zoiets belangrijks de moeite loont en eigenlijk een *must* is.

Hieronder volgen enkele verzen met enige uitleg uit de *Bhagavad-gita* zoals ze is (Bg.) van de hand van de vedische leraar en grote wijze, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, die betrekking hebben op reïncarnatie, op de transmigratie van de zielen en hun eeuwige transcendentale natuur. Die verzen werden 5000 jaar geleden tijdens een dialoog door Heer Krishna gesproken tot de Indiase Pandava-prins Arjuna. Dit gebeurde op een slagveld net voordat er een verwoede strijd zou plaatsvinden die aan miljoenen het leven zou gaan kosten. In de *Bhagavad-gita* – dat o.a. het lijfboek was van Mahatma Gandhi en een grote inspiratiebron is geweest voor vele prominente personen, waaronder Nelson Mandela – vinden wij de volgende woorden die door Heer Krishna gesproken zijn:

*“O Arjuna, nimmer was er een tijd waarin Ik niet bestond, noch jij, noch al deze vorsten (strijders) die hier op dit slagveld (van Kuruksetra) verzameld zijn, noch zal er in de toekomst ook maar één van ons ophouden te bestaan.” (Bg. 2: 12)*

*“Zoals de belichaamde ziel in dit lichaam geleidelijk overgaat van kinderjaren naar jeugd en ouderdom, zo gaat de ziel bij de dood over naar een ander lichaam. Een zelfverwerkelijkte ziel raakt door die verandering niet uit haar evenwicht.” (Bg. 2: 13)*

Betekenisverklaring van A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada:

*“Door het constante veranderen van het stoffelijke lichaam via het proces van stofwisseling, wordt de ziel zelfs in haar huidige menselijk lichaam telkens van een nieuw stoffelijk lichaam voorzien – al is dit via een geleidelijk proces. Om de zeven jaar heeft men zo een geheel ander stoffelijk lichaam verkregen. Elke dag sterven er vele honderden en duizenden cellen in ons lichaam en elke dag komen er nieuwe voor in de plaats. Dit proces, dat men stofwisseling noemt, geeft het geleidelijk reïncarneren van de ziel aan, doorheen verschillende stadia en levensfasen van het lichaam; van kinderjaren, naar jeugd, naar volwassenheid enz. Door de geleidelijkheid van het proces waarmee dit gebeurt, mist men het besef dat men in het huidige leven al enkele malen van lichaam veranderd is (gereïncarneerd is).*

*De definitieve dood van het gehele lichaam betekent voor de ziel slechts een meer abruptere overgang van het ene naar het andere lichaam waarna de ziel automatisch verhuist naar een nieuw lichaam. Welk soort lichaam is afhankelijk van de daden (het karma)*

*en mentaliteit die men in het huidige leven (en in voorgaande) ontwikkeld heeft. Het is zoals de rubberen handschoenen van chirurgen, die ze tijdens het opereren dragen. Die nemen ook vanzelf de vorm aan van de handen die erin gestoken worden. Op gelijkaardige wijze bepaalt de geestesgesteldheid en het karma van een persoon – op het moment van de dood – welke nieuwe levensvorm de stoffelijke natuur zal aanbrengen rond deze persoon (rond de ziel).”*

*“De zijnstoestand (gesteldheid van het bewustzijn) waarin men zich bevindt, bij het verlaten van het lichaam, zal men zeker opnieuw bereiken.” (Bg. 8: 6)*

*“De levende wezens in de stoffelijke wereld dragen hun levensopvattingen van het ene naar het andere lichaam met zich mee, zoals de wind geuren met zich meedraagt.” (Bg. 15: 8)*

*“Degenen die aldus ver dwaasd zijn, kunnen niet begrijpen hoe een levend wezen van lichaam veranderen kan. Evenmin begrijpen ze hoe iemand die in de ban van de materiële natuur is, het genot van een bepaald lichaam kan ontvangen. Maar degenen die hun visie met bovenzinnelijke kennis geoefend hebben, kunnen dit alles duidelijk waarnemen.”  
(Bg. 15: 10)*

*“Degenen die hecht in zelfverwerkelijking (zelfkennis) verankerd zijn kunnen dit alles duidelijk onderscheiden. Maar degenen die zich niet in staat van zelfverwerkelijking bevinden, kunnen niet zien wat er plaatsgrijpt, zelfs al streven ze ernaar.” (Bg. 15: 11)*

*“De wijzen, die de waarheid zien, erkennen dat het niet zijnde (hetgeen wat illusionair is) niet blijft (zoals o.a. het tijdelijke stoffelijke lichaam), en het zijnde (dat wat werkelijk is, o.a. de spirituele ziel) nooit vergaat. Zij kwamen tot die conclusie na het onderzoek van het wezen van beide.” (Bg. 2: 16)*

*“Weet dat hetgeen waarvan het hele lichaam doordrongen is niet te vernietigen is. Niemand is in staat de onvergankelijke ziel te vernietigen.” (Bg. 2: 17)*

M.a.w. wat het hele lichaam doordringt is bewustzijn. Dit bewustzijn is de energetische uitstraling van de ziel, die zich in het lichaam op de plaats van het hart bevindt. Het bewustzijn is het symptoom en tevens een bewijs van de aanwezigheid van de ziel in ieder levend lichaam, zoals het zonlicht en de zonnwarmte ook de energetische uitstraling zijn van de zon. Haar stralengloed en warmte zijn ook een bewijs van haar aanwezigheid, ook al kunnen wij de zon visueel niet altijd direct waarnemen.

*“Alleen het stoffelijke lichaam van het onvernietigbaar, onmeetbaar en eeuwig levend wezen is aan vernietiging onderhevig: strijd daarom, O telg van Bharata, Arjuna.” (Bg. 2: 18)*

*“Wie denkt dat het levend wezen kan doden of kan worden gedood, verkeerd in onwetendheid. Wie werkelijke kennis bezit weet dat het zelf (de ziel) noch doodt, noch wordt gedood.”  
(Bg. 2: 19)*

*“Want de ziel kent geboorte noch dood en eenmaal zijnde houdt zij nimmer op te zijn. Zij is ongeboren, eeuwig, altijd bestaand, onsterfelijk en oorspronkelijk. Zij wordt niet gedood wanneer het lichaam wordt gedood.” (Bg. 2: 20)*

*“Zoals iemand zijn oude kleren wegdoet en zich in nieuwe steekt, laat de ziel het oude nutteloze lichaam achter en hult zich in een nieuw lichaam.” (Bg. 2: 22)*

*“Geen wapen kan de ziel ooit in stukken snijden, noch kan ze door vuur worden verbrand, door water worden verdrongen of door wind worden verdroogd.” (Bg. 2: 23)*

*“Deze individuele zielen kunnen breken noch oplossen, verbranden noch verdrogen. Ze zijn eeuwig, overal aanwezig, onveranderlijk, onbeweeglijk en altijd dezelfde.” (Bg. 2: 24)*

*“Er is gezegd dat de ziel onzichtbaar, onvoorstelbaar en onveranderlijk is. Nu je dit weet hoef je om geen enkel lichaam meer te treuren.” (Bg. 2: 25)*

*“Wie geboren is gaat een zekere dood tegemoet; en wie dood gaat neemt zeker weer geboorte. Daarom, O Arjuna, behoort je bij het onvermijdelijk vervullen van je plicht (als prins en strijder) geen klacht te uiten.” (Bg. 2: 27)*

Srila Prabhupada: Heer Krishna bevestigt dat de zielen zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen lot; voor dit en voor de volgende levens, (lichamen) die zij zullen aannemen. Hij stelt dat de aard en activiteiten die men door bepaalde omgang met de materiële energie ontwikkelt, het volgend lichaam zullen bepalen. Ook stelt Hij dat de zielen zelf degenen zijn die gedurende hun leven het soort van omgang bepalen. Zoals het gezegde luid: *“Waar men mee omgaat, wordt men mee besmet.”*

*“Personen die zich in de geaardheid goedheid bevinden stijgen geleidelijk op naar de hogere (hemels of paradijselijke) planeten binnen het universum; personen in de geaardheid hartstocht leven op de aardse planeten; en degenen die zich in de geaardheid onwetendheid en duisternis bevinden dalen af naar lagere helse werelden (of levensvormen).” (Bg. 14: 18)*

Betekenisverklaring van Srila Prabhupada: *“Er bestaat de mogelijkheid voor mensen in de geaardheid hartstocht en onwetendheid om tot de geaardheid goedheid verheven te worden, dit systeem wordt Krishna-bewustzijn (religie of dharma) genoemd. Wie die mogelijkheid ongebruikt laat zal beslist dieper in de lagere geaardheden wegzinken, zoals een mens die in het water valt en niet zwemt, vanzelf zinkt.”*

*“Net zoals men als ziel, via de zaadcel van een vader in de eikel van een moeder geplaatst is en zo het huidige lichaam om zich heen ontvangen heeft, zo kan men ook via diverse ouders in eender welk soort lichaam of levensvorm terecht komen. Wat is er moeilijk aan om te begrijpen dat dit meerdere malen kan plaatsvinden? Dit kan echter makkelijk begrepen worden zodra men beseft dat men niet zijn lichaam is, maar een lichaam heeft.*



*Het is zoals iemand die in een auto zit. Zo'n persoon vormt in wezen ook een geheel met de auto, maar is die auto beslist niet; men heeft of bezit de auto. Men kan als die auto versleten is een nieuwe kopen. Wat voor soort auto dat zal zijn hangt af van de persoonlijke voorkeur en het banksaldo dat men tot beschikking heeft."*

## Stop met reïncarneren

Men kan zich afvragen wat het uiteindelijke doel van al dat reïncarneren is, maar ook dat wordt door Heer Krishna heel duidelijk in de *Bhagavad-gita* uitgelegd. Het uiteindelijke doel is 'Hem te leren kennen' en op zo'n manier trachten te leven dat men niet meer hoeft te reïncarneren en na dit leven niet meer hoeft terug te komen in de stoffelijke wereld. Hij stelt o.a.:

*"O Arjuna, wie de bovenzinnelijke aard van Mijn verschijnen en handelen kent, wordt na het verlaten van het stoffelijke lichaam niet wedergeboren in de materiële wereld maar bereikt Mijn eeuwige woning in de spirituele wereld."* (Bg. 4: 9)

De zielen worden door de Veda's beschreven als onstoffelijke eeuwige spirituele deeltjes van de Superziel, van God. De vedische *Svetasvara Upanisad* (5. 9) beschrijft de afmeting van de ziel als *kesagra-sata-bhagasya* als 'een tienduizendste deeltje van het puntje van een haar' ofwel 'als oneindig klein.' De ziel wordt ook *param-anu* of *anu-atma* genoemd, een spiritueel atomisch klein deeltje. Zij is gezeteld op de plaats van het hart van de lichamen en verblijft daar in verschillende luchtstromingen. De ziel kan alleen waargenomen worden door een volmaakt gebruik van intelligentie, via het waarnemen van haar symptomen, o.a. haar bewustzijn. Heer Krishna zegt in de *Bhagavad-gita* over de eeuwige identiteit van de zielen:

*"De levende wezens in deze wereld zijn eeuwige deeltjes van Mij. Als gevolg van hun gebonden bestaan zijn ze in een hevige worsteling verwikkeld met de zes zintuigen, waarvan de geest er een is."* (Bg. 15: 7)

*"Ik ben de oorsprong van alle spirituele en stoffelijke werelden.  
Alles komt voort uit Mij [ ... ]."* (Bg. 10: 8)

*"En wanneer je zo de waarheid hebt vernomen zal je weten dat alle levende wezens (zielen) deeltjes van Mij zijn, dat ze in Mij zijn en Mij toebehoren."* (Bg. 4: 35)

Zoals alle zonnemoleculen minuscule energetische deeltjes zijn van de zon en tezamen zijn lichtuitstraling zijn en een eenheid vormen met de zon, zo zijn ook de zielen als eeuwige spirituele energiedeeltjes van God, een met Hem. Hoewel zielen, net als zonnemoleculen, kwalitatief een zijn met hun bron, met God, vallen ze, zoals de zonnemoleculen, kwantitatief ook praktisch in het niet, in vergelijking met God. Zoals men het zonlicht nimmer van de zon kan scheiden hoewel ze toch verschilt van de zonnebol zelf, zo kunnen de zielen als Zijn eeuwige deeltjes nimmer van Hem gescheiden raken.

De zielen zijn voor eeuwig een met Hem, en als eeuwige individuele personen gelijktijdig ook verschillend van Hem (hun bestaan is in Hem). Het enige wat er met de zielen kan gebeuren is dat ze hun eeuwige relatie met God, met hun bron uit het oog verliezen. Dit gebeurt wanneer ze aangetrokken raken tot Zijn lagere energie, tot Maya, en ze teveel opgaan in het trachten te genieten van die lagere energie, van deze materiële wereld. Op een of andere manier hebben ze door de begoochelende invloed van de stoffelijke wereld geleidelijk aan hun spirituele identiteit uit het oog verloren. Religie, *dharma* ofwel Krishna-bewustzijn is het systeem of manier om deze verloren oorspronkelijke identiteit weer op te wekken. De geconditioneerde zielen dienen zich te zuiveren van de besmettingen die ze hebben opgedaan na een lang verblijf in de stoffelijke wereld, waarna ze voorgoed kunnen terugkeren naar het bovenzinnelijke bestaan, naar de eeuwige woning in de spirituele wereld. *Back Home Back to Godhead*. Men kan daarom het constant veranderen van het ene naar het andere lichaam en de daarbij telkens opnieuw terugkerende dood zien als slechts overgangen op onze reis doorheen de tijd – op weg naar ons definitieve einddoel, een eeuwig en gelukkig bestaan samen met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en alle overgegeven zielen in de spirituele wereld, waar de tijd schittert door afwezigheid, een wereld die vervuld is van schoonheid en onvoorwaardelijke liefdevolle relaties.

## Conclusie

Het is het principe van karma, het missende stukje (missing link), wat ons kan helpen om de puzzel van verwarring en lijden van alle tijden, te begrijpen en op te lossen.

Het plan van een uitgelezen groepje elite, om van de mensheid een min of meer menselijke veestapel te maken, waar het grootste deel van de wereldbevolking slachtoffer van dreigt te worden, vertegenwoordigt o.a. de aflossing van het globale negatieve karma-tegoed van de mensheid. Deze selecte elitaire groep, hoewel er zelf niet bewust van, vormt slechts een instrument om de aflossing van dit karma-tegoed uit te voeren. Sommige personen bekritisieren God vanwege het straffen van de levende wezens, wat Hij doet via de natuurelementen o.a. door aardbevingen, overstromingen en epidemieën. Maar of de Heer dit nu doet via een elite groep, via natuurelementen, direct Zelf of via Zijn *avatars* – Zijn goddelijke neerdalingen in deze wereld, maakt in wezen niets uit. Hij heeft hiervoor het volste recht, omdat Hij zowel de Allerhoogste Vader, spiritueel leraar alsook de Allerhoogste Bestuurder van het hele universum is.

Een andere manier waarop de Heer de geconditioneerde zielen op hun illusionaire status tracht te wijzen, op hun onjuiste verlangen om een koninkrijk op aarde te stichten zonder Hem, is via Zijn onoverkomelijke tijdsaspect (de materiële wereld is voor iedereen een doodlopende zaak, waar zowel de tijd als de dood op niets en niemand wachten).

Hridayananda Goswami zei in een betekenisverklaring: “Zoals een gezegde luidt en wordt bevestigd door Srila Prabhupada: ‘Spaar de roede (stok) en je verprutst het kind; dit is een feit’. Het is eigenlijk Gods genade dat Hij de moeite neemt, om het gedrag van de gevallen zielen te wijzigen – hun illusionaire en egocentrische mentaliteit tracht te corrigeren.

Hoewel er altijd wel ongelovigen zullen zijn die de Heer voor Zijn vaderlijke ijver zullen bekritisieren.” (Betekenisverklaring op *Srimad Bhagavatam* 10. 27. 6)

De oplossing van de huidige problematiek wordt in alle geopenbaarde geschriften van de wereld gegeven, met name in de vedische geschriften, maar bijvoorbeeld ook in de Bijbel: “*Uw Naam worde geheiligd.*” Men kan alle negatieve effecten van het huidige Kalitijdperk terugdringen d.m.v. het aanroepen van Gods heilige namen. De vraag die gesteld dient te worden is; “Zijn de mensen wel in staat zijn om hun valse ego en valse trots prijs te geven, om een globale mega-ramp van ongekende omvang te kunnen voorkomen. Individueel geldt alvast dat voor ieder die dit proces ter harte neemt, onzekerheid en angst zullen verdwijnen en bescherming en innerlijke rust hun deel worden.

Hoewel een van de bijeffecten van het chanten van Gods heilige namen de neutralisatie van al het bindende karma inhoudt, is dit niet het allerhoogste doel. Het allerhoogste doel en de waarachtige glorie van dit chanten is, dat het op een natuurlijke wijze zuivere liefde voor God in ons hart opwekt. Deze ontwikkeling van liefde voor de God gaat samen met het realiseren van ons ware zelf, van onze ware zielen-identiteit. Dit is hetgeen wat transcendentalisten onder zelfrealisatie verstaan. Liefde voor God en de naasten is de codesleutel waarmee het hart van God geopend kan worden en waarmee men Hem en Zijn schepping volkomen kan leren kennen. Hiermee gaan voor de oprechte chanters ook de poorten van de spirituele wereld als vanzelf open. Zo kunnen ze binnengaan in de transcendentale eeuwige wereld, onze eeuwige woning. Srila Prabhupada’s life-spreuk was daarom: *Chant and be happy!*

Heb je vragen, wil je meer weten over karma, reïncarnatie en mantra-meditatie, zie dan het overzichtelijke intro-boek ‘Leven met Krishna’ en ander educatief materiaal op [www.vedavisie.be](http://www.vedavisie.be)  
Voor een volledige boekenlijst (inclusief de *Bhagavad-gita* zoals ze is) in verschillende talen ga naar: [www.vedabase.com](http://www.vedabase.com)  
Contact: [rita.bouwman@pamho.net](mailto:rita.bouwman@pamho.net)



veda visie